

Als België's edel, kloek geslacht,  
Wie heeft zulk offer ooit gebracht ?  
Het Bloed van onze martelaren  
Zij't zaad van lange vredesjaren !

Zalig en Roemrijk † aandenken  
van Mijnheer

## HUBERT DE GEETER

zoon van

FRANÇOIS & EMILIE DE VLEESCHAUWER

Soldaat bij het 1ste Linieregiment,  
geboren te Nederbrakel, den 4 October 1894,  
overleden te Nice (Frankrijk),  
in het hospitaal, den 10 October 1918.



De strijd was bijna uitgestreden. Hij mocht wel-  
dra jubelend huiswaarts keeren, toen plotseling  
hij naar 't eeuwig Vaderland geroepen wierd.  
Gelijk het den Hemel belieft, alzoo geschiede het.

Mach. 1. 3.

Hij vond gunst in de oogen van allen, omdat hij  
steeds zoo vriendelijk en vroolijk was, moedig en  
onderworpen aan zijn lot.

Ween niet veel over den doode, want hij kwam  
tot rust. Ecc XXII.

Wat blijft den mensch over van al zijnen arbeid,  
dien hij verricht onder de zon ? Wie kan de solda-  
ten naar weerde loonen ? Alleen God kan hun  
d'onsterfelijke glorie schenken.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters, 't is pijn-  
lijk zoo vroeg te sterven. Nogthans vond ik troost  
in mijnen godsdienst, in mijn geloof die mij zegt:  
dat wij elkander na dit ellendig leven zullen  
wederzien in volle vreugde en alle eeuwigheid. Ik  
vergeet u nooit, vergeet mij ook niet in uwe  
gebeden. Tot wederziens, vaartwel !

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.