

Gelukkig zijn zij die in den Heer sterven.
Apoc. XXV. 13



Bid voor de ziel van
Mevrouw Irma DE GEETER

Weduwe van Mijnheer
Hector BOGAERT

geboren te Ste Maria-Lierde, den 9 Januari 1881 en
aldaar godvruchtig overleden. den 2 September 1938.
Versterkt door de H H. Sacramenten der stervenden.

—
Die goed geleefd heeft, kan niet slecht sterven en
goed sterven is met Christus leven ! De dood komt nooit
onverwachts voor dezen die God getrouwelijk dienen
en hunne kristelijke plichten vurig en standvastig
kwijten.

Zij wandelde voor Gods aanschijn in waarheid, recht-
veerdigheid en oprechtheid des heeren ; hare wegen
waren vreedzaam. De Allerhoogste heeft het tegen-
woordig leven met ellende vervuld, opdat wij het
toekomstige naar weerde zouden schatten. Van jongs af
in het goede opgebracht heeft zij op den Heer al hare
hoop gesteld.

Opdat zij God behaagde was het noodig dat zij
beproofd werd. Gelouterd door de ziekte tegen dewelke
de kunst der geneesheeren niets vermocht, stierf zij den
dood der rechtvaardigen, geheel en al onderworpen
aan den H. Wil van God.

Duurbare kinderen, treurig is mijn afsterven en
diep valt de scheiding ; doch vertrouwt op God. Hij zal
ons allen terug vereenigen in den schoonen Hemel
als wij Hem hier op aarde getrouwelijk hebben gediend.

Vergeet uwe moeder niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7. j. en 7 q.)

Sottegem druk. "De Beiaard" Haegeman-Cousy