

Eene groote ervaarenheid is de kroon der ouder-  
lingen, en de godvreezenheid is hun luister.  
Eccl. xxv. 8.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**JAN-BAPTIST DE GEETER**

Lid van den H. Francoisus-Xaverius,

geboren te Nederbrakel den 5 September 1828  
en aldaat godvruchtig  
overleden den 24 Februari 1909.

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDEN.

Duizend jaren zijn voor uwe oogen, o God, gelijk  
de dag van gisteren die voorbij is. Ps 89 4.

Hij vreesde niet bij het zien der naderende dood  
omdat hij altijd den Heer gevreesd en zijne hoop  
op Hem gesteld had. H. Bern.

De goedheid zijner inborst verworf hem vele  
vrienden en de edele gevoelens zijner ziel met  
eene groote minzaamheid gepaard wonnen hem  
aller achting. Fenelon,

Gij allen die mij gekend en bemind hebt vergeet  
mij niet in uwe gebeden

Zoetē herten van Jesus en Maria, weest mijne  
zaligheid. 300 dagen afl.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde.  
7 jaren en 7 quad.

**R. I. P.**

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle,