

Uw wil, o Heer geschiede op de aarde als in den
Hemel. Matth. VI, 10



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Mathilde DE GEETER

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

Evarist VERZEELE

echtgenoot van Mijnheer

RICHARD LEENHEERE

*geboren te Nederbrakel den 1 December 1853
en aldaar godvruchtig overleden
den 30 December 1928.*

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Zij was eenvoudig en rechtschapen van harte,
werkzaam en plichtbetrachtend, vreesde God en
week af van het kwaad Job. 1.

De Heer heeft zijne dienaars beproefd. Droeve
dagen en ellendige nachten heeft zij geteld doch
zij heeft den Heer, met verdueligheid afgewacht, en
de Heer heeft zijne oogen op haar nedergeslagen,
hare gebeden verhoord en uit de ellenden getrokken

Hoe gelukkig is de mensch en hoe voorzichtig
die nu tracht te zijn in het leven, als hij wenscht
gevonden te worden in de uur der dood.

Maria is de open deur des Hemels voor dezen
die hun betrouwen in haar stellen. H. Alph.

Bemide Echtgenoot, heb dank voor uwe liefde-
rijke en onophoudende zorgen binst mijne lange
ziekelijkheid. Gij allen bloedverwanten en vrien-
den die ik tijdelijk verlaat, weest mij in uwe ge-
beden indachtig met de troostbare hoop dat wij
allen eens voor altijd zullen vereenigd zijn in het
Hemelsch Vaderland.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(100 d. afl.)

Druk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel