

De dood is verkieslijk boven een leven vol bitterheid, en d'eeuwige rust boven eene aanhoudende kwijning.  
Eccles. XXX. 17.



### Bid voor de Ziel

van

## MELANIE DE GEETER

geboren te Oprakel

en aldaar godvruchtig overleden den 3 Juli 1904  
in den ouderdom van 62 jaren.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Gelukkig wie de werken van liefde weet te oefnen, de Heer zal hem ten kwade dage ter hulp komen  
Ps. XL.

Daar zij van kindsbeen af altijd den Heer had gevreesd en zijne geboden onderhouden, was zij niet bedroefd, noch zij morde tegen God niet omdat Hij haar had verdrukt.  
Tob. II. 18.

Liedige maanden en smartvolle nachten zijn mij te beurt gevallen, ... Ik heb rondgezien maar niemand kon mij helpen .. maar ik heb mijn betrouwen op U gesteld, o Heer ! Ik heb gezeid ; Gij zijt mijn God, mijn lot is in uwe handen  
Job 7. Is. 63, Is. 30

Om martelaar te zijn is er noch zwaard noch vuur noodig, het is genoeg verduelig te lijden.  
S. Greg.

Wie met Jezus wil heerschen, moet met Jezus het kruis dragen. Alleen de dienaars van het kruis vinden het leven der gelukzaligheid.  
Nav. IV. 56.

Jezus, vol barmhertigheid, geef aan hare ziel de eeuwige rust.  
(too dag. afl).

R. I. P.