

Op Maria stelde zij haar betrouwen, en voor allen
die zich op Maria betrouwen staat de deur des
hemels open. H. Bonav.

TER ZALIGER † GEDACHTENIS

van Jufvrouw

PALMYRE DE GEETER

dochter van

Mijnheer Camiel en Mevrouw Virginie MODDE

geboren te Segelsem,

den 14 December 1894 en godvruchtig overleden
te Opbrakel, den 14 Maart 1923.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

ZIJ WAS LID DER CONFRERIE VAN 'T H. HART, VAN DE
CONGREGATIE EN VAN DEN WERELIJSCHEN KRUISWEG.

Van hare kindsheid af in alle soorten van deugden
geoeffend, had zij eene vaste overtuiging, eene min-
zame godsvrucht, eene zachte en kalme inborst.
Haar hert was het midtenpunt harer familie en haar
lichaam de verzamelplaats van vele smerten. Niet-
tegenstaande hare langdurige ziekelijkheid, ver-
trooste en stichtte zij hare familie als de teederste
der dochters en zusters en werd zij ook bemind,
vertroost en opgepast door de beste der moeders
en nabestaanden.

Zie Jezus, ik kom tot U, ik heb U gezocht en
bemind, gedurig heb ik naar U verlangd... In 't
midden mijner kwellingen heb ik in U gehoopt, en
overvloedig, o Heer, hebt gij mij verhoord... Wat
zal ik U weder geven voor zoovele weldaden?

Bemind Ouders, Broeders en Zusters, heb dank
voor uwe onverpoosde zorgen, in den hemel zal ik
voor u bidden.

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij hare moeder
zijt.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 gaudr. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. W. G. Van Nieuwenhove