

Zalig zijn de barmhertigen, want zij zullen barmhertigheid verwerven.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

PETRUS DE GEETER

geboren te Nederbrakel, den 6 October 1855 en er godvruchtig overleden den 15 November 1926.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Hij was lid van de confrerie van het Allerheiligste Sacrament, van het H. Hert, van den H. Francisous-Xaverius, van de H. Barbara, de Voortplanting van 't Geloof, St. Pietersbanden, enz.

Als een barmhertige Samaritaan heeft hij onder ons geleefd, overal het goed doende....

Zijne christene Ouders moeten in zijn hert een dubbel zaad hebben neergelegd, dat hij zelf weelderig heeft doen bloeien en vruchten dragen : het zaad van diepgevoelde kristelijkheid, en van daadrijke naastenliefde. Van het eerste getuigt zijn door en door kristelijk leven en zijn lidmaatschap van tal van geestelijke genootschappen ; — en van het tweede kunnen armen en zieken spreken in wier midden hij verbleef als een troostende Engel, wanneer Kruis of lijden hen terneerdrukte. Tot dezen trouwen dienaar zal het troostend woord gezegd worden : « Ik had honger en gij hebt mij gespijst ; Ik was arm en gij hebt mij gekleed ; Ik was ziek en gij hebt mij verzorgd ; Ik was dood en gij hielpt mij begraven. »

Zijne beproefde Familie en talrijke Vrienden verliezen in hem een wijzen raadsman, dien zij dankbaar in hunne gebeden zullen gedenken.

Mijn Jezus, barmhertigheid. (300 d. afl.)

H. Hart van Maria, wees mijn toevlucht. (300 d. afl.)

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blomraert.