

Uwe vrienden, o Heer, zijn al de geloovigen
die met U den lijdenskelk drinken. Kard. Hugo.



BID VOOR DE ZIEL

van. Mevrouw

PRUDENCE DE GEETER

weduwe van Mijnheer

HENRI VAN DEN BOSSCHE

geboren te Nederbrakel, den 20 Juni 1847 en aldaar
overleden den 26 Augusti 1927.

Gezalfd met de H. Olie der Zieken.



Als moeder sterft, dan is het alsof met haar ook alle liefde, en samenhoorigheid zouden verdwijnen in den huiskring. Zij is het immers die allen opbeurt en verwarmt door hare ongemeten liefde voor allen en voor ieder; zij is het die rondom haar, allen samensnoert met een stevigen band van wederzijdsche kinderliefde. En bij haar overlijden verdooft dat licht, die warmte koelt af en die band breekt... en wij voelen ons als verlaten in het ouderlijk huis.

Gelukkig nochtans leeft eene goede moeder voort in hare kinderen, want hare deugden van godsvrucht en liefde zijn in hen overgeplant, zoodanig dat moeders geest in den huiskring blijft zweven.

Bemide Kinderen en Bloedverwanten, de zoetste troost dien gij aan uwe moeder of uw familielid geven kunt, is van haar te gedenken in de H. Mis, in uwe gebeden en communiën, opdat zij weldra deelachtig zou zijn in de vreugde des Hemels.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dag. alf.)

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.