

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



Gedenk in uwe gebeden de Ziel

VAN MIJNHEER

REMI DE GEETER

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE-ELODIE DE RUYVER

geboren te Nederbrakel

den 13 Maart 1862 en er godvruchtig overleden

den 10 Februari 1942,

Voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de
H. Kerk.

De dierbare overledene was een zorgvolle en teerbeminde vader ; hij leefde te midden eener familie dte hem omringde met diepen eerbied en dankbare liefde ; hij voedde zijne kinderen op in de vreeze en den dienst van God. II Mach VII.

Hij heeft zorg gedragen voor de belangen van zijn huis en zijn brood in ledigheid niet geëten ; hij heeft zijn hand voor den behoeftige geopend en ze den arme toegereikt. Prov. XXXI.

Uitgeput van krachten, stierf hij eenen gelukkigen en hoogen ouderdom, vervuld van jaren, goederen en eer. I, Par. 28.

Bemide Echtgenoot, Broeder, Zuster en Bloedverwanten, troost U ! Hier in den hemel zien wij eikander weer ! .. — En gii, lieve Kinderen, mijne vreugde en mijne kroon. blijft standvastig in den Heer, bemint en eerbiedigt uwe Moeder gelijk ik U geleerd heb te doen, weest haar troost en haar roem. Weest allen uw Vader indachtig in uw gebeden en goede werken,

Heilig Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid,
300 d. afl.

Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.