

Hoe zoet is het te sterven als men een bestendige
godsvrucht gehad heeft tot het Hart van Hem die ons
moet oordeelen.

H Marg Maria

**Bid voor de † Ziel van
Juffrouw ROSALIE DEGEETER,**

Prefecte der congregatie van O.L.V. onbev. ontvangen

Geboren te Everbeek den 20 Februari 1847 en

aldaar overleden den 9 Juni 1937

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

Uitgeput van krachten, is zij gestorven in een geze-
genden onderdroom, die een eerekroon is voor hen die
alleen weg der gerechtigheid bewandelen.

Gen XXV Ps XVI

De afgestorvene was een wijze maagd, eene van het
getal der godvruchtigen, welke de Heer bereid en
wakend heeft gevonden (*Offic Virg*) De goedheid
van haar karakter deed haar beminnen en de edele
gevoelens harer ziel verwierven haar de algemeene
achting. Van jongs af heeft zij God bemind en zijn
geboden stipt onderhouden. Zij wist dat de godsdienst
alleen den mensch gelukkig maakt; ook vond ze genot
in een waar christelijk leven.

Als eene echte congreganiste, eerde en beminde zij
de Moeder van Jezus; in gevaar en in druk keerde zij
zich tot de Moeder van barmhartigheid en opdat haar
godsvrucht Maria behagen zou, trachtte zij de zuivere
voetstappen harer Moeder met ootmoedigheid te
volgen.

H. Bona

Zij heeft het einde van haar leven zien naderen met
groote gelatenheid. Haar belooning zal groot zijn, om-
dat God haar beproefd heeft door het lijden, dat zij
verdragen heeft met een engelachtig geduld.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden waarom
weenen? Eens zien wij elkander weer in den hemel
waar wij voor eeuwig zullen vereenigd blijven. Bidt
voor mij Vaartwel!

Jezus Maria, Jozet, 7 jaren en 7 quad afl.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne
zaligheid. 300 d. atl.

Everbeek druk DepessemierVanderdonckt