

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

SOPHIE DEGEETER,

WEDUWE VAN

CHARLES MATTHYS,

geboren te Everbeke, den 29 Oktober 1838 en
aldaar overleden den 1 Mei 1924.

Versterkt door de HH. Sacramenten

— — — — —
Zij vreesde God, was vijand van het kwaad en verduldig in de beproeving. — Zij was eene deugdzame echtgenote, eene voorbeeldige moeder. — Niettegenstaande haren hoogen ouderdom spaarde zij zich geene moeite om hare kristelijke plichten te kwijten — Zij verachtte niemand zij deed niemand ongelijk. Laster en nijd waren haar onbekend. — Zij weende met de bedroefden en had medelijden met de armen — Daarom is hare gedachtenis in zegening. Eccl. Job. Sap.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe ik ten allen tijde onder u geleefd heb, hoe ik niets verzuimd heb van al hetgeen u kon nuttig zijn. Bedroeft u niet gelijk deze die geene hoop hebben; wij zullen elkander weerzien bij den Heer. Gedenkt mijne liefde, mijne lessen en voorbeelden; blijft getrouw aan God en bemint malkander. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

O Heer, gij weet hoe redelijk onze droefheid is over het verlies van eene zoo goede Moeder. Indien wij tranen storten, het is niet omdat wij denken dat haar lot beweenlijk is, maar omdat zij ons ontnomen is.

Bermhertige Jesus geef haar de eeuwige rust.

7 jar. en 7 quard.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonck