

Tu es Sacerdos in æternum.  
Gij zijt Priester in eeuwigheid. (Ps. 109-6).

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL

van den Eerwaarden Heer

**Richard Jozef De Geeter**

|  |                      |
|--|----------------------|
| geboren te Zarlardinge                           | den 31 Maart 1867.   |
| Priester gewijd te Doornik                       | den 5 Augustus 1893. |
| Leeraar te Bonne-Espérance                       | van 1892 tot 1893.   |
| Onderpastoor te Vloesberg                        | van 1893 tot 1908.   |
| Pastoor te Aiseau                                | van 1908 tot 1911.   |
| Pastoor te Akren-Bosch                           | van 1911 tot 1932.   |
| Bestuurder van het Hospitaal «La Rose» te Lessen | - 1932.              |
| Rustend Pastoor te Zarlardinge                   | 1932.                |
| en er overleden                                  | den 30 Januari 1945. |
| voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden. |                      |

De Heer heeft in den duurbaren afgestorvene een uit-  
muntend priester gevonden die handelde volgens zijn hart  
en zijn geest. I Reg. 2

Zoolang zijne krachten het hem toelieten trad hij steeds  
op, met woord en daad, als een ijverige nauwgezette die-  
naar Gods, in zijne verscheidene bedieningen, en behartig-  
de volgens zijn beste vermogen, de uitbreiding van zijn  
Rijk en de zaligheid der zielen. — Zijn rechtschapen ge-  
moed maakten hem bij eenieder bemind. H. Bonav.

Langdurige beproevingen vielen hem ook ten deel. Hij  
aanvaarde volkomen alles wat God hem overzond.

Eccl. II 4

Zalig de mensch die hier door God beproefd wordt.

Job V 17

Hebt dank dierbare Broeders, Zusters! Moge God u  
rijkelijk vergelden al wat gij voor mij gedaan en geleden  
hebt; bidt voor mij. Ook gij medebroeders in het Priester-  
schap, geliefde bloedverwanten en gij allen die mij gekend  
en bemind hebt, bidt voor mij opdat ik moge aanschou-  
wen wat ik geloofde en verhoopte, en den goeden God met  
euwige liefde moge beminnen. Mijn Jezus barmhartigheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.a.).

Drukkerij Depessemier - Everbeek.