

Het is geschied zoo als het den Heer
beliefde zijn heilige Naam zij gebenedijd.

Bid voor † de ziele rust

van

ARTHUR DE GELAN

zoon van

Xaveer & Clemence Vancauwenberge,
geboren te Paricke den 8 Juni 1888 en god-
vruchtig overleden te Sarlardinge
den 13 Oktober 1930

Voorzien van de HH. Sakramenten

Daar hij van kindsbeen af altijd den Heer
gevreesd had en zijne geboden onderhouden
was hij niet bedroefd noch morde tegen God
omdat hij hem verdrukt had. Tob. II. 18

De dood is beter dan een bitter leven, en
de eeuwige rust dan eene aanhoudende
kweuling. Eccl. XXX 17

Ik heb mijne ziekte verduelig verdragen,
omdat het de wil van God was.

Duurbare Ouders en familie, troost u
over mijn afsterven, ik verlaat eene aarde
van ellende voor een rijk van vrede, daar,
hoop ik, zullen wij elkander wederzien. Ik
dank u voor uwe genegenheid en liefde-
volle zorgen van zoovele jaren, blijft mij in
uwe gebeden gedenken.

Bermhertige Jesus. geef hem de eeuwige rust.

Jesus zoet en ootmoedig van harte, maak mijn
hart gelijk aan het uwe,

300 d. afl.

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonckt