

Godvreezend was zij in haar leven, verduuldig in het lijden en stichtend in het leven.

ZALIG † AANDENKEN
van Mevrouw

Odile DE GELAN

weduwe van
Mijnheer Henri DE BOE,

geboren te Zalardinge, den 30 Januari 1865, en
zachtjes in den Heer ontslapen te Deftinge, den
14 Januari 1940.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Beziel met den geest van een diep gevoelde godsdienstige overtuiging en met een onwankelbaar betrouwen op Gods voorzienigheid, heeft zij zonder menschelijk opzicht den Heer getrouw gediend en beleden te allen tijde. Beschaamd kan zij dus niet staan ten oordeele, naar Jezus' belofte.

Groot was haar liefde tot Jezus en zijn H. Moeder. In menige omstandigheid van haar leven mocht zij ondervinden dat men niet vruchteloos zijn toevlucht tot O. L. Vrouw neemt.

Gelukkig, hij die leeft en sterft onder de bescherming van Maria.

H. Bern.

Zij mag in waarheid zeggen: « Heer, ik heb veel geleden, vooral veel heimelijk geleden; maar ik heb alles in stilte, doch met een vroom hart verdragen uit liefde tot U » — Wat ik geleden heb, is voorbij; maar wat ik er voor zal ontvangen van den Heer, zal eeuwig duren.

H. Aug.

Duurbare kinderen, teergeliefde kleinkinderen en broeder, dank voor uw getrouwe liefde en teedere genegenheid. Ik zeg U « vaarwel! » met de vaste hoop U eens weder te vinden in den Hemel. Leeft zoo dat ge nooit den dood hoeft te vreezen en vergeet mij niet in uw gebeden

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

.....
Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.