

Onze Vader,... uw wil geschiede op de aarde als
in den hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Clemence DE GEYTER

weduwe van Mijnheer

Alfons CEUTERICK,

geboren te Deftinge, den 31 October 1863, en aldaar
in den Heer ontslapen, den 25 October 1940,

Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Zij was eenvoudig en oprecht van harte, vreesde
God, vluchtte het kwaad en volhardde in de on-
schuld. (Job II - 3).

In U, o Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld, laat
niet toe dat ik verloren ga, maar verlos mij vol-
gens uwe gerechtigheid. (Ps. 30)

Heer, wie zal er wonen in uw huis, of wie zal er
rusten op uw heiligen berg? Alwie leeft zonder
vlek en de rechtvaardigheid oefent; die spreekt
volgens de waarheid die in zijn hart is; die geen
bedrog gedaan heeft met zijne tong; die zijn
evenmensch geen kwaad gedaan en niet geluisterd
heeft naar laster. (Ps. XIV-1-2-3)

Gelukkig wie leeft en sterft onder de bescher-
ming van Maria. (H. Alfonsus de Lig.)

Heer, kap en brand mij hier, maar spaar mij in
eeuwigheid. (H Aug.)

Lieve kinderen en kleinkinderen, verheffen wij
ons oogen tot Dengene die in den hemel heerscht;
het leven wordt ons niet benomen, maar in een
beter veranderd. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q. a.)

Uitg. A. Dammekens, koster, Hemelveerdegem