

geboren te Ste Maria-Audenhove
den 24 Mei 1862 en overleden te Segelsem den 30
Oogst 1926 versterkt door de HH. Sacramenten der
stervenden, Gemeenteraadslid, lid der voortplanting
des Geloofs en van het genootschap van den H.
Franciscus-Xaverius.

De vreugde onzer harten is weggenomen en in
droefheid veranderd; de kroon van ons hoofd is af-
gevallen.

Eenvoudig en oprecht, vriendelijk en minzaam
voor allen die hem naderden, wist hij aller harten te
winnen. Gedienschtig en medelijdend stond hij ten
dienste der noodlijdenden, zijner geburen en van
iedereen. Ook wanneer de ziekte hem kwam treffen
stonden de geburen, als één man op om hem dank-
bare hulp te bewijzen en vriendelijke verstroosting-
gen aan te bieden. Doch, bovenal, in den kwaden
dag, kwam de Heer hem redden, hij den rechtveerdi-
gen man, die zich over den behoeftige had ontfermt.

Wij moeten hem niet beweenen, omdat hij gestor-
ven zijnde het loon zijner deugden is gaan ontvan-
gen, maar wel omdat ons een bezorgd weldoener,
een voorbeeldig echtgenoot, een deugdzaam en god-
vreezend vader ontnomen is.

Voor de zijnen was hij eene groote genoegte, voor
zijn vrienden en geburen een schat, voor zijn even-
mensch een voorbeeld.

Dierbare echtgenote, teergeliefde kinderen,
naast God, leefde ik om U en voor U, gister nog leef-
den wij in volle geluk en vriendschap. God roept
mij: stervend wil ik U zeggen: Bemint Jezus en
houdt Hem tot vriend gansch uw leven door, en eens
zal de Hemel ons weder vereenigen.

Jezus, Maria en Jozef. (7 jaren en 7 quadr. afl.)