

Wat is het zoet te sterven, als men wel geleefd
heeft. H. Aug.



Zijt in uwe gebeden indachtig

de ziel van

Marie-Therese Degeyter,

geboren te Everbeke den 27 Juli 1856 en aldaar

plotseling gestorven den 31 Oogst 1922.

Waakt want gij weet niet op wat uur de Heer
zal komen. Math.

Mijne dood moet u tot les dienen, want heden
ik morgen gij.

Hare haastige dood doorgriekt ons hart, onze
vreugde is in droefheid veranderd en rouw over-
dekt ons leven. Heer alles is geschied volgens
uwen Wil, uw heilige Naam zij gezegend. Job.

Voor deze die den Heer getrouw zijn is sterven
een ellendig leven verlaten, om over te gaan tot
een leven van zoet genot; dit weze onzen troost
in het midden onzer tranen.

De deur des Hemels staat open voor deze die
hun betrouwen stellen op de Moeder Gods.

Vaartwel beminde broeders, zusters, bloedver-
wanten, vrienden en kennissen, vaartwel, tot
wederziens in het eeuwig vaderland.

Zoete harten van Jesus en Maria weest mijne
toevlucht 300 dag. afl.

Genadige Jesus geef haar de eenwige rust en
dat het eeuwig licht haar verschijne.

R. I. P.

Everbeke Drukk Depessemier-Vanderdonckt