

Bij leven en sterven geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

HUBERT DE GLAS

Echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN MUYLEM

geboren te Ophasselt, den 3 Juni 1882 en overleden in
de Kliniek van Oubrkel, den 11 Juni 1941,

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Het verscheiden van dezen oprecht christelijken man, nog in volle kracht van de jaren, doet onwillekeurig denken aan 't nietige van de menselijke schikkingen.

O L-H. laat ons soms wel hard, maar altijd toch met vaderlijke goedheid en om ons eeuwig welzijn - al verstaan we 't niet heel - gewaar worden dat wij hier geen blijvende woning hebben. We handelen dus wijs en voorzichtig da'r nu en d'in eens aan te denken.

Ook dan, als een duurzaam Echtgenoot en goede Vader zoo plotseling aan onze liefde ontrukkt wordt, moeten wij met Geloof kunnen zeggen: Heer, de beproeving is hard, gij ontrukkt ons veel, maar gij neemt het echte leven toch niet weg, doch verandert het slechts in een beter, in een eeuwig.

Bemide Echtgenote, uw sterk geloof en uw vast betrouwen wezen U een troost in die onverwachte beproeving.

Onze scheiding is maar van korten duur, we worden toch allen verwacht in het huis van den Vader. Besten dank voor uwe liefde en goedheid. Blijft steeds een voorbeeld van eer en deugd voor onze Kinderen en bidt voor mij.

Mijne geliefde Kinderen, hebt eerbied voor uwe Moeder, troost en steunt haar door uwe offervaardige liefde en Gode getrouwheid en blijft uw Vader in uwe gebeden indachtig. Beste Broeders, Bloedverwanten en Vrienden, ik reken op uwe godvruchtige gebeden

Mijn Jezus barmhartigheid 300 d. afl.

Zoet Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Uitg. Georges De Clercq, Ophasselt.