

J. M. † J. Th.  
BID VOOR DE ZIEL VAN  
**EERWAARDE ZUSTER HYACINTHA**  
JUBILARES

in de wereld **Juffrouw Mathilde DE GOLS**

geboren te Aalst, de 12 april	1882
geprofest in het klooster der Zusters Maricolen te Dendermonde, de 16 juli	1906
godvruchtig overleden in het Moederhuis te Lede, de 17 september	1961
gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden en door al de Troostmiddelen van de H. Kerk.	

—••—

Gelukkig zij, die door God geroepen, bereidwillig gehoorzaamt en alles ten offer brengt om de heilige Wil van God te aanvaarden en te volbrengen.

Na een lang kloosterleven vol toewijding en werkzaamheid heeft de Heer onze dierbare Zuster tot Zich geroepen om haar de eindbeloning van het leven te geven.

Dagen van kwelling zijn over mij gekomen; rusteloze dagen en droeve nachten heb ik gekend; doch met onderwerping heb ik de Heer afgewacht; thans heeft Hij mijn bede verhoord en mij uit mijn diepe ellende verlost.  
(Boek van Job.)

Dierbare Oversten en Medezusters, ik ben U dankbaar voor de langdurige en goede zorgen aan mij besteed en bid God dat Hij U met genade en weldaden vergelde.

Beminde Zusters in het Klooster en dierbare Familieleden, nog meer dan in mijn leven, zal ik van U kunnen houden door U aan te bevelen bij God; bidt Gij allen voor mij, ik bid voor U.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

---

Druk. Van Caeneghem-De Kerpel. Lede.