

Wij zullen met Christus in den Hemel verheerlijkt worden, indien wij hier met hem lijden.

Rom. 9. 17.



Bid voor de ziel van

Elisa De Grauw

echtgenoot van

ARTHUR CARLIER

geboren te Nederbrakel,

den 7 Januari 1882 en er godvruchtig overleden,

den 27 November 1916,

voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Waarom is mijne ziekte hopeloos gebleven ?
Omdat Gij, o Heer, volgens uwen heiligen wil
gehandeld hebt. Jer. XV. Job I.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen zijn
geëindigd ; er blijft mij niets over dan het graf...
verlos mi, o Heer, en red mijne ziel volgens uwe
bermhertigheid. Ps. VI.

De wereld is vol ellende en nu vooral met deze
schrikkelijke beproevingen die over 't menschdom
nêergekomen zijn. Ik heb zoo lang zoo veel gele-
den : lichamelijke smarten en zielsverdriet. Ver-
scheidene maanden lag ik op 't bed gekluisterd,
mijn duurzame echtgenoot kon mij niet troosten en
ook geen laatste vaarwel toesturen, daar 't Vader-
land hem riep. Dit alles heb ik uitgestaan uit geest
van geloof, mijn hoop zal niet ijdel zijn, het loon
zal volgen.

Lieve Echtgenoot, lieve Kinderen en Bloedver-
wanten. Ik verlaat u zoo vroegtijdig, doch voor
't eeuwig geluk, 't Hemelsch Vaderland in te tre-
den. Hierboven waak ik op u. Tot wederziens.

Heilig Hert van Jezus ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

Nederbrakel. Wed. O. Van Nieuwenhove, Drukster