

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



Bid voor de ziel

van

MARIA DE GRAUW

weduwe van

VICTOR ROELAND

geboren te St. Martens-Lierde, den 9 Januari 1885
en godvruchtig overleden te Nederbrakel, den
11 September 1942.

Voorzien van de H. H. sacramenten der stervenden.

O Heer, Gij brengt ons harde slagen toe. De tranen, gestort op vaders graf, zijn nog niet opgedroogd, en reeds eischt Gij van ons het offer van onze teerbemindende moeder!... Maar toch, o Heer, is onze onderwerping volkomen; met onze oogden vol tranen en ons hart vol rouw, bidden wij: Uw heilige wil geschiede op aarde als in den Hemel!

De gezondheid is maar een ijdel woord, en het leven een droom. Wie goed geleefd heeft, kan niet slecht sterven en goed sterven is met Kristus leven.

De duurzame overledene was een trouwe echtgenoot en een liefderijke moeder. En de zoetste vertroosting, die men in het graf meeneemt is toch de overtuiging te hebben dat men als een onberispelijke echtgenoot, een teedere en liefdevolle moeder heeft geleefd en dat men aan zijn kinderen duurzame lessen en kristelijke deugden tot erfenis achterlaat

(H. Franciscus Salesius)

Geliefde kinderen, ik dank U uit ganscher harte voor de goede zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Moge O. L. Heer u alles vergelden. Laat mij u nog met aandrang vragen veel voor uw vader en voor mij te bidden.

Duurbare Familie, ook u dank ik voor uwe hulp. Vergeet ons opk niet in uwe gebeden.

De 4 akten.

(12 j. afl.)

Nederbrakel Druk Wwe O.Surdiacourt