

Zalig de dooden die in den Heer sterven; zij zullen rusten van hunnen arbeid en hunne werken zullen volgen.



Bid voor de Ziel van
Delphine De Grauwe

weduwe van

Jan Van den Brande.

Geboren te Wieze den 11 Juli 1871 en aldaar godvruchtig overleden den 22 September 1941.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

De aarde is ons ballingschap, het kruis onze hoop en de Hemel ons Vaderland. Nav. Ch.

Gelukkig de mensch die tracht zóó te leven als hij wenscht gevonden te worden in het uur der dood

Zij zag het einde van haar leven aankomen met eene onderwerping aan Gods H. Wil die voor de stervenden de grootste gratie is

Vaartwel, duurbare Kinderen en Kleinkinderen, troost u, want ik verlaat eene aarde vol ellende om een rijk van vrede in te gaan. In den Hemel met vader zal ik voor u bidden. Eens zullen wij allen hierboven vereenigd zijn Intusschen gedenk mijne ziel in uwe gebeden.

H. Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag afl.

Drukk. G. Muylaert, Wieze.