

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

VITAL DE GREP

weduwnaar van Mevrouw

CONSTANCE DE LANGHE

geboren te Segelsem, den 21 October 1844 en aldaar
overleden den 2 December 1923,

Lid van den Bond van het H. Hart, van het
Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
en den Wekelijkschen Kruisweg

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

VITAL, die brave man, bestaat niet meer! hij die blijde en met een zacht geould, gelijk een christen part steeds zijne plichten heeft gekwet en hij rijp voor de eeuwigheid, vertrok naar beter oorden waar, met reiner glans, een schooner heilzon gloort.

Van dezen duurbaren overledene mag met reden gezegd worden dat hij geen enkel vijand telde dat hij alom was geacht en bemind.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, vaarwel dank, voor uwe goede zorgen, pijnlijk valt het scheiden maar onderwerpen wij ons aan Godswil, weldra zien wij elkander weder in den Hemel.

Wij hebben hem in zijn leven bemind, wij zullen hem niet verlaten na zijne dood, tot dat wij hem door onze gebeden in het huis des Heeren zullen binnengeleid hebben.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. We O, Van Nieuwenhove