

Barmhartige Jezus verleen aan de zielen des
Vagevuurs de eeuwige rust. 300 dag. afl.



Zalige gedachtenis

VAN MIJNHEER

Desiderius De Groot

Echtgenoot van Mevrouw
Maria-Theresia De Stercke

*geboren te Auwegem den 21 Augusti 1827 en
overleden te Opbrakel den 1 October 1909.*

Lid van den Heiligen Franciscus Xaverius.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Gelukkig de man, die den raad der goddeloozen
niet heeft gevolgd, die op den weg der zondaren
niet heeft gestaan; maar wiens wil aan de wet des
Heeren vastgekleefd was. *Ps. II. 2.*

Gelijk het den Heer beliefd heeft is het geschied
dat zijn heilige wil gezegend zij. *Job. I. 45.*

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerech-
tigheid. Hij zal mij beloonen volgens de reinheid
mijner handen, want ik heb zijne wegen bewaard
en ik ben mijnen God niet ontrouw geweest.

Nu mijne kinderen, aanschouw het goed voor-
beeld van uwen vader zijt indachtig zijne verman-
ingen en vergeet niet de lessen uwer goede moeder.

Vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

De akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jaren en 7 quad. afl.)

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel.