

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



**Bid voor de ziel**

van Mijnheer

**JOZEF DE GROOTE**

weduwnaar van Mevrouw

**EMILIE VAN DER LINDEN**

echtgenoot van Mevrouw

**ELODIE ODEVAERT**

geboren te Elst den 1 Maart 1863, en god-  
vruchtig overleden te Nederbrakel, den 19 Juli 1934,  
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De goedheid en de liefde tot den evennaaste ver-  
sierden de ziel van den duurbaren overledene; hij  
vond zijn behagen in hem te helpen en voor eenieder  
had hij een gemoedelijk woord. In zijne vriendschap  
vond men een waar genoegen, in zijnen omgang eene  
voortdurende rechtschapenheid.

Lange jaren genoot hij eene bloeiende gezondheid  
welke gepaard ging met een werkzaam leven; hij  
heeft zijn brood in ledigheid niet geeten.

Zijne laatste stonden waren treffend. Hij die getrof-  
fen was door eene onmeedoogende kwaal verdroeg  
deze met tevredenheid en gelatenheid tot dat hij zijne  
ziel gaf in de handen van den Heer.

Duurbare Echtgenoot en kinderen met een hart  
vol verdriet ziet gij mij van u verwijderd, gij betreurt  
het zoo spoedig verlies van uw vader die u zoo duur-  
baar was, doch hebt moed en betrouwen op den Heer.  
Bewandelt gestadig het pad der deugd, godsvrucht  
en eer, om, zoo gij het toppunt van het doel uws  
levensloop zult bereikt hebben de kroon des Hemels  
te mogen ontvangen. Een laatste gunst vraag ik  
U: "Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. af.

Nederbrakel Druk Wed O. Surdiacourt.