

Geloofd zij Jesus Christus. ! Amen.

100 dag.



BID GOD VOOR DE ZIELERUST

VAN

Maurice Octaaf De Groote

zoon van

Remi & Marie Hortense Thooft

geboren te Huysse

den 18 Mei 1897 en godvruchtig in den Heer ontslapen

te Bevere den 4 Januari 1916

voorzien van de H. Rechten onzer Moeder de H. Kerk



De dood heeft hem te vroeg aan onze liefde ontnomen; doch zij heeft hem moedig en vertroost gevonden.

H. VINC.

Ik heb droeve maanden beleefd en pijnlijke nachten geteld — waarom was mijne droefheid onophoudend en mijne kwaal ongeneesbaar? . . . Omdat gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen heiligen wil. JOB. VII. 3.

Zijne ziel was aangenaam aan God; het is daarom dat hij zich verhaast heeft haar uit het midden der boosheid te trekken.

SAP. IV.

Beminde Ouders, bewaart mijne gedachtenis voor God en in God . . . en gij, mijne lieve Broeders en Zusters, eert onze brave Ouders al de dagen van uw leven; dit brengt den zegen des hemels bij — Vreest den Heer, dient hem getrouwelijk en de God van vrede zal met U zijn.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust

300 dag.

H. Hart van Jesus, bewaar en bescherm ons Belgenland.

300 d.

R. I. P.

Druk. Wed. C. Wattyn-Rohaert.