

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen. (100 d. afl.)



**Bid voor de ziel**

van Mejuffer

**Odonie DE GROOTE**

dochter van Mijnheer

**Jan Baptist en Mevrouw Virginie COSYNS**

geboren te Sinte Maria-Audenhove den 31 Maart 1861,  
en aldaar overleden den 23 October 1935.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid der congregatie van O. L. Vrouw en van al de god-  
vruchtige genootschappen.

---

Van hare kindsheid af in de vrees des Heeren opge-  
voed, en als een uitverkorene van God bekleed met  
goedheid en ootmoedigheid, met zedigheid en verdu-  
ldigheid, leefde zij in eenvoudigheid des harten en op-  
rechtheid, niet volgens de menschelijke wijsheid maar  
volgens Gods genade.

Zij was voorbeeldig in hare godvruchtigheid, zij  
vond haar behagen in het gebed en putte steeds nieuwe  
geestelijke krachten in 't bijwonen der H. Mis en in de  
H. Communie.

Stichtend was haar leven, stichtend was ook haar  
dood: de dood der rechtvaardigen is kostbaar in Gods  
oogen.

O Moeder Gods, van jongs af heb ik mij aan U toege-  
wijd, gij zijt voor mij de haven van zaligheid.

Beminde broeders en zusters, ik dank u voor uwe lief-  
devolle zorgen, ik verlaat u in de zoete hoop van u wel-  
haast terug te zien in den hemel bij God.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afl.)

R. I. P.

---

Sottegem, drukk. • De Beicaard • Haegeman-Cousy.