

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven:
(Apoc. 14)



Bid voor de ziel

van

RENILDE DE GROOTE

weduwe van

FRANÇOIS BROECKAERT

geboren te Elst, den 16 Maart 1859. en godvruchtig overleden te Nederbrakel, den 5 Februari 1942, gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus.

De wet der waarheid was in haar mond, geen geveindsheid werd op haar lippen gevonden : in vrede en rechtzinnigheid heeft zij gewandeld.
(Ps. 29 V. 19.)

Wie haar kende moest haar bewonderen om haar diep geloof en haar voorbeeldig kristelijk leven. In vreugde en in leed, haar gansche lever door, waren haar geest en haar hart naar God gericht. Zij was een voorbeeld van kristene echtgenooten en kristene moeder.

Lieve kinderen, ik heb mijn laatste jaren zoo gelukkig midden u mogen doorbrengen. Hebt dank om uw liefhebbende zorgen. Gij weet dat mijn eenige bekommernis steeds is geweest u kristelijk op te voeden en u kristelijk te zien leven. Door woord en voorbeeld heb ik niet opgehouden uw oogen ten Hemel te richten. Vergeet toch mijn lessen niet, opdat in den Hemel eens voor ons allen en voor eeuwig vervuld worde wat mij op aarde zoo gelukkig maakte : met u samen zijn. Denkt intusschen nog veel aan mij in uw gebeden, vooral in uw H. H. Missen en Communien.

De vier akten.

12 j. afaat.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Suidiacourt.