

Zoo broos is het leven: ik spreek u vriendelijk aan en aanstonds daarna besta ik niet meer.



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

RAYMOND DEGROOTE

Echtgenoot van

DAME MARIE-ELODIE DE BRUYNE

geboren te Asper, den 16 Maart 1879 en schielijk overleden te Zingem, den 26 December 1938.

Hij was oud-strijder en drager van al de decoraties toegekend aan de toegewijde verdedigers van 't Vaderland.



Zijn openhartig karakter, zijn gediensdigheid en zijn minzamen omgang brachten hem achting en eerbied.

Hij leefde in noeste vlijt, omringd van duurzame echtgenooten en kinderen. In werk, rust en vrede sleet hij zijn leven.

De oorlog kwam. Vooruit voor land en volk! Vooruit met plichts- en eergevoel! En hij ging... en volbracht gelaten zijn lot in 't midden van wrangen strijd en oorlogsgeweld. Veelal offerde hij zich op om anderen last te sparen, omdat hij zijn lotgezellen innig liefhad en het lijden diep gevoelde. Zijn makkers getuigen van zijn voorbeeldig gedrag en zijn gedachtenis blijft in zegen bij hen en bij allen die hem kenden.

Bemide Echtgenooten, lieve Kinderen, onze scheiding hier is onverwacht en hard, maar ik onderging het algemeen lot. Ik dank u voor uwe liefde en genegenheid. Gedenk u mijner.

Mijn Jezus barmhartigheid.

100 dag. afl.

Drukk. A. Hollaert Zingem.