

Kom goede en getrouwe dienaar, treed binnen  
in de vreugde des Heren.



Bid voor de Zielerust van de Heer

## **FRANS DE HAECK**

echtgenoot van

### **Mevrouw Elisa ROMBAUT.**

Geboren te Gijzegem, de 12 april 1879 en aldaar  
godvruchtig in de Heer ontslapen  
de 10 oktober 1962.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

.....  
Een goed echtgenoot, een voorbeeldige vader,  
een godvrezend man is heengegaan.

Duizenden werelden zijn niet zoveel waard als  
een gerust geweten en een hart dat de tucht  
bemint. (Sint Norbertus.)

Ik heb de wegen des Heren trouw gevolgd en  
ben er niet van afgeweken. Zijn geboden heb ik  
stipt onderhouden en zijn woorden in mijn hart  
bewaard.

Bemide echtgenote, heb dank voor uw toege-  
wijde zorgen en liefde die me een steun waren  
om mijn ziekte geduldig en met onderwerping te  
dragen. Verdraag moedig mijn heengaan en zoekt  
sterkte en troost in uw geloof en in de kinder-  
lijke liefde en genegenheid onzer kinderen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, toont nu  
verder uw genegenheid door voor mij te bidden  
en moeder te eren en mijn gedachtenis in eer te  
houden! Vaart wel en God zegene U.

Jezus! Maria! Jozef.

---

Drukw. J. Boelaert.