

Beroem u niet over den dag van morgen, daar gij niet weet wat hij u brengen zal. Prov. XXVII.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

PHARAILDIS DE HENAU

Weduwe van Mijnheer

CAMIEL MEULENYZER

*geboren te Sinte Maria-Lierde, den 15 Januari 1864,
en godvruchtig overleden te Sint Jans-Hemelvee-
degem, den 6 December 1941, versterkt door de
Heilige Sacramenten der stervenden.*

De rechtveerdige sterft zonder vrees ; zijne dood is het einde van het tegenwoordig en het begin van een beter leven. (H. Bern.)

Kort zijn de dagen van den mensch, het getal zijner maanden hangt van U af ; Gij hebt de palen gesteld die hij niet kan overschrijden. (Job).

O dood ! o groot geheim der dood, hoe wel leert ge ons kennen wat wij in deze wereld zijn.

(H. Lig.)

Gelukkig de mensch die het uur der dood altijd voor oogen heeft en zich voorbereidt op het ster-ven ; want de zoon des menschen zal komen op het onverwachts, God zal den mensch loon naar werken geven en Hij zal iedereen volgens verdiensten be-handelen. Gelukkig de mensch die met moed en onderwerping de smarten verdraagt die God hem overzendt, want hij zal het eeuwig leven voor loon ontvangen.

Bemide Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden, vaartwel. Gelijk het den Heer behaagde is het ge-schied, zijn heilige naam zij gezegend. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. a.

Uitgeverij Dammekens, Koster, Hemelveedegem