

Groot zullen bij den Heer zijn de verdiensten van hen,
die de opvoeding der kinderen verzorgd hebben.

†

Zalige en duurzame gedachtenis

van Juffrouw

Rachel-Marie De Henau,

Dochter van wijlen Mijnheer en Mevrouw

FRANS DE HENAU - SCHOTTE

geboren te Ophasselt, den 9 Maart 1898, en aldaar
godvruchtig overleden den 10 September 1943,
gesterkt door al de Sakramenten onzer Moeder de H. Kerk

Zij was lid van alle Godvruchtige

Genootschappen der parochie

Door 's Heeren genade en dank aan de kristelijke opvoeding harer ouders, is de duurzame overledene immer bedeed geweest met de kostbaarste gaven, oprechte godsvrucht, liefderijk hart, minzaam karakter en bevallige dienstvaardigheid jegens iedereen.

Knielen en aanvaarden wij deemoedig en onderworpen als zij zelf, Gods mysteries die toch altijd goedheid zijn. God ziet de eeuwigheid, wij zien enkel het nu.

De Heer vergelde hare weldaden en goedheid en moge de hemelsche glorie haar ten deel vallen. De velen die ze kristelijk heeft opgevoed, de velen die ze in hun nood heeft bijgestaan zullen haar vandaag dankbaar herdenken.

Voor allen die op Maria betrouwen, zal de deur des Hemels geopend worden. (H. Bonav.)

Beminde broeder, schoonzuster, bloedverwanten en gij allen, met wie ik heb samengewerkt in de opvoeding der jeugd en die ik steeds bemind heb op aarde, toont mij uwe wederliefde door uwe gebeden. God zegene en beware U.

Een kind van Maria zal niet vergaan. (S. Bern.)
Mijn Jezus, Barmhartigheid!

.....
Guitgever R. De Vos, Ophasselt