

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Petrus DE HENAU,

weduwnaar van

Mevrouw Sidonie Van Wynendaele,

geboren te Delftinge, den 13 Maart 1849, en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Ste Maria-Lierde,
den 11 April 1932.

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Naar de vermaning van den Apostel, was deze
duurbare overleden voorzichtig, eerbaar en gema-
tig ; hij was een man van geloof ; voorbeeldigen
echtgenoot, deugdzame en zorgvuldige vader, een
oprechte christen.

Eenvoudig van zeden, voorzichtig in zijne woor-
den, waakzaam op al zijne werken : hij werd
bemind van God en van de menschen, zijne gedach-
tenis zal in zegen blijven.

God heeft hem niet gespaard in het opleggen
der kwellingen : het zal zijn troost zijn des Heeren
wil niet tegengesproken te hebben.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, weent niet
maar troost u met mij ; mijne tranen zijn in vreugde
veranderd en mijne kwellingen in blijdschap. Ik
bewaar de zoete herinnering van uwe aangekleefd-
heid en van de vertroosting welke ik in uw midden
genoten heb. Onze scheiding zal niet eeuwig zijn,
in den hemel hoop ik U eens weder te zien. Vergeet
mij niet in uwe gebeden en goede werken.

Bermhertige Jesus geef zijne ziel de eeuwig rust.

R. I. P.

Druk Valère Lafort, Ste Maria-Lierde. B. 19361