

Zingt den Heere een nieuw lied! (ps. 95-1)
Heer, ik heb den luister van uw huis bemind.

†

In Christus heeft, ons tot hoop, geschitterd het blijde licht der verrijzenis. Moge dan wegen op ons de droefheid om het onvermijdelijk stervenslot, ons troost toch de belofte der toekomstige onsterfelijkheid. Want geen levensverlies, neen, levensverandering is uwe getrouwen, o Heer, voorbehouden. Wanneer de kluis van onze aardsche pleisterplaats in puin valt, daagt op voor ons het eeuwig verblijf in den Hemel. (Pref. v.d. Mis der overl.)

Een edele mensch is uit ons midden weggenomen, en allen die hem hebben gekend treuren om zijn heengaan: een rijkbegaafde kunstenaar die, wars van ijdele roem- of geldzucht, zijn vroege talenten, van zijn prilste jeugd af tot het einde van zijn leven, ten dienste heeft gesteld van God; een groot en goed hart, voor de zijnen vol vaderlijke toewijding, voor de anderen vol vriendschap en medevoelen met hun nooden; een voorbeeldig christen, wiens hooge en reine zedelijke wandel nooit naar omlaag zonk, en die, onbeschroomd, in 't openbaar of alleen, zijn vurig geloof en zijn teedere godsvrucht, vooral tot onze Lieve Vrouw, betuigde. "Bemind door God en door de menschen, gezegend blijft zijne gedachtenis," (Eccli. 45)

Gedenk, o Heer, dat uwe heilige wil mijn rustoord is, mijn eenig heil; ik vertrouw mij aan U toe, en ik sluimer in zonder vare of vrees, tusschen uwe armen o mijn Goddelijke Heiland! (H. Theresia v. Lis.)

H. Hart van Jesus ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quadr. afl.