

Getrouwe plichtsbetrachting was voor hem de  
schoonste en heerlijkste gave des Scheppers.



TER HERINNERING

AAN DEN HEER

**LOUIS DE HOVRE**

ECHTGENOOT VAN

**Dame HERMINIE DROESBEKE**

Rustend Gemeenteonderwijzer

*verceerd met de herinneringsmedalie van*

*Z. M. Koning Leopold II,*

*de burgermedalie 1<sup>e</sup> klas en het burgerkruis 1<sup>e</sup> klas*

geboren te Welden den 17 October 1852

en overleden te Nederzwalw den 13 Januari 1917,

VERSTERKT DOOR DE HH. SACRAMENTEN.

Hij verspreidde het goede en edele rondom zich heen en verwierf de achting der weldenkende en eerlijke lieden. Gedurende meer dan veertig jaren schonk hij al zijne krachten en zijne gezondheid aan de opvoeding en het onderwijs der jeugd, aan de beschaving des volks en trots alle tegenkantingen en kwellingen — zelfs van dezen die hem dankbaarheid verschuldigd waren — trad hij vooruit met onwrikbaren moed op den door hem ingeslagen rechten weg; niets deed hem afwijken van het ware spoor zijner goede en heilzame bedoelingen, noch de afgunst van benijders en verdrukkers, noch de onwetendheid van waanwijzen.

Wie men wil vernederen en miskennen, zal door God verheven worden.

God verbrak onze liefdebanden om u de kroon der onsterfelijkheid, het eeuwig geluk en den eeuwigen vrede in den hemel te schenken.

Vaartwel, *waarde Echtgenoot*, heb dank voor uwe trouwe liefde en onverpoosde zorgen. Onze scheiding is hard en grievend, doch troost u in den Heer. Vaartwel, *lieve Kinderen*, bemint en eerbiedigt uwe goede moeder en weest uwen vader in uwe gebeden indachtig. Vaartwel, *Broeder en Schoonzusters*.

Akten van geloof, hoop en liefde.

(Afl. toep. aan de ziel van den overledene).

*Audenaarde, Bevernaege, gebr.*