

Zooals het den Heer behaagd heeft is het geschied,  
Zijn H. Naam zij gebenedijd,



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**MATHILDE D'HOZE**

weduwe in eerste huwelijk van wijlen Mijnheer

**HONORÉ VIDTS**

echtgenoot van Mijnheer

**S E V E R I N R O E L A N D**

geboren te Nederbrakel den 14 October 1872

en aldaar godvruchtig overleden

den 29 Juli 1930

versterkt door de H. H. Sacramenten

lid der 3e orde van den H. Franciscus van Assisië

Dit onverwacht overlijden slaat eene diepe wonde in ons hart, wij hadden U gesmeekt, o Heer, hare dagen te verlengen; Gij geeft haar de eeuwige rust, dat uw Heilige wil geschiede.

Hoe wijs en voorzichtig zijn zij die het uur hunner dood voor oogen hebben en zich dagelijks door een christelijk leven voorbereiden tot dit ontzaglijk oogenblik; want de dood leert ons dat alles ijdel is op deze wereld behalve God te dienen en Hem te beminnen,

Ik verlaat eene aarde vol ellenden voor een rijk van eeuwig geluk. Het eenigste dat ik van u vraag is dat Gij mij zoudet indachtig wezen in uwe gebeden H. A. Maria was mijne hoop in dit leven, en mijn troost in de uur mijner dood. H. Alph.

Beminde echtgenoot, broeders, zuster, bloedverwanten en vrienden weent niet over mij, maar dat uwe gebeden mij vergezellen voor de voeten van den oppersten Rechter opdat ik bij Hem barmhartigheid verwerve en voor eeuwig het hemelsch Vaderland moge intreden

Beminde zusters van de 3e orde bidt voor mij.

Mijn Jesus barmhartigheid

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil.

300 d. afl.

Druk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.