

O GOD wat is het leven toch broos, en zijne vreugde kortstondig. (H. FRANC. SAL.)

† Zalige Gedachtenis

van d' Heer

Karel-Lodewijk DEJAEGER

echtgenoot van Vrouw

PHARAILDE DAENINCK

geboren te Dudzeele den 2 Juli 1867 en te Lisseweghe overleden den 23 Oogst 1931, ontvangen hebbende het H. Oliesel.

Lid van de Broederschappen van het H. Hert en van de H. Barbara.

HEER, Gij hadt ons onzen vader gegeven tot ons geluk. Gij ontrukte hem aan onze liefde: dat uw heilige naam gezegend zij!

(JOB I, 21.)

DE kunst der geneesheeren, de beste zorgen, de gebeden van vrouw en kinderen, alles was vruchteloos.

(H. GREG.)

HET is eene groote gratie den dood van verre te zien komen en naderen... Peis dan somwijlen op den dood en bereid U tegen zijne komst; dan als hij bij U zal zijn, zult gij hem niet vreezen.

(G. Str.)

VAARWEL, DUURBARE ECHTGENOOTE, laat in de handen des Heeren de zorg van al wat U bekomert; die op God vertrouwt zal niet beschaamd staan

(ROM.)

BEMINDE KINDERS, eert uwe moeder al de dagen uws levens, weest eens van hart en bidt voor vader...

GEBED.

WIJ smeeken U, o Heer, wees de ziel van uwen dienaar, KAREL, volgens uwe groote barmhertigheid genadig en stel haar in het erfdeel van de eeuwige zaligheid. Door Christus onzen Heer. Amen.

Druk. A. Scherpereel-Bossaert, Dudzeele.