

Jesus, ontvang hem tusschen uwe armen, tusschen die armen, welke uwe liefde heeft uitgereikt op het Kruis (Laur. Just).



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN
EDUARDUS DE JONGH

weduwnaar van

CATHARINA RAEYMAEKERS

lid van den Bond van het H. Hart van Jesus,

van den Wekelijkschen Kruisweg

en van het St Vincentiusgenootschap,

geboren te Gierle den 14 April 1853

aldaar godvruchtig overleden

den 10 September 1921,

bediend van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Eenvoudig en oprecht van harte, verwijderd van alle geveinsheid en van alle onrechtvaardigheid vreesde hij God en vluchtte het kwaad. De wet der rechtvaardigheid was in zijnen mond; hij heeft voor God gewandeld in vrede en gerechtigheid (Gen. XXV).

God mengelt het geluk der aarde met bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden zoeken, welks zoetigheid niet bedrieglijk is en Hij beproeft ons in dit leven om ons te sparen in het toekomstige (H. Aug).

Duurbare Kinderen, dient God met getrouwheid, blijft onderhouden wat gij van moeder en mij gehoord en gezien hebt, eens zien wij elkander weder.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, staat mij bij in uwe gebeden.

H. Hart van Jesus, ik betrouw op U. (a. 300 d.)

HIJ RUSTE IN VREDE. AMEN.

Thielen. — Drukk. Kinderen Peeters.