

De dood der rechtveerdigen is het einde der ellenden, de voltrekking van den zegepraal en de ingang des levens. H. Bern.

**Bid voor de ziel van zaliger**

JUFVROUW

**THERESIA DE JONGH**

**BEGIJN**

*geboren te Turnhout den 16 April 1830,  
en godvruchtig overleden te Herenthals den 19 Juni 1904,  
voorzien van de H.H. Sacramenten,  
in het 30<sup>ste</sup> jaar harer professie.*

Zij bedroefde zich niet, noch klaagde ooit, maar bleef onwankelbaar in de vrees des Heeren, en wachtte met moed op dat leven, welk God zal schenken aan die betrouwen op Hem stellen.

Tob. II, 18.

Ik heb ongelukkige maanden gehad en droevige nachten geteld; doch het is geschied gelijk het den Heer behaagd heeft; zijn naam zij gezegend. Job. VII.

Heer, handel met mij volgens uwen wil, en doe mijne ziel in vrede bij U ontvangen worden.

Tob. III, 6.

O Maria! al mijn betrouwen is op U; van mijne eerste jaren heb ik mij aan U als aan mijne Koningin toegewijd.

H. Ephrem.

*Zoet Hart van Jesus, maak dat ik u immer meer en meer beminne.*

*300 dag. afluat.*

*Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 dag. afluat.  
Heer Jesus, geef haar de eeuwige rust.*

**R. I. P.**

Herenthals. L. Bongaerts-Verbeeck.