

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

EDOUARD DE JONGHE

echtgenoot van Mevrouw

Marie Van Butsel

geboren te Etikhove den 15 September 1864, godvruchtig
in den Heer ontslapen te Louise-Marie den 15 April 1939,
voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.

Hij was een oprechte vrome christen, standvastig en onwankelbaar in het geloof. Door zijn gemoedelijk karakter en zijn rechtschapenheid verwierf hij eenieders achting en vriendschap.

Ellendige maanden heeft hij tot erfdeel gehad en droevige nachten geteld, maar hij was ten volle onderworpen aan den wil Gods, overtuigd dat al de pijnen van dit leven niets zijn in vergelijking met de glorie des Hemels.

Bemide echtgenote, zij aan zij, in volkomene eensgezindheid en onverbreekbare verknochtheid zijn wij door 't leven gegaan: lief en leed hebben wij samen gedeeld; uwe smart was de mijne, uw geluk was ook het mijne. Nu moet ik U verlaten. Met ontroering denk ik aan uw onophoudelijke zorgen en uwe trouwe verkleefdheid. Heb dank voor dit alles en moge de Heer U zegenen. Nu hoop ik mij te mogen vervoegen in den Hemel met onze lieve kinderen, die ons zoo vroeg zijn ontnomen geweest.

Aan U ook, bemide schoonzoon, kleinkinderen, zuster en bloedverwanten, breng ik, bij 't heengaan, de ontroerde hulde mijner liefde en dankbaarheid. Volherdt allen op den goeden weg welken gij zijt ingeslagen. Vaartwel en bidden wij voor elkander, 't is de laatste en Goddank de schoonste hoop die ons overblijft.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 dagen afaat.

Jezus, Maria, Jozef!

7 jaar en 7 quad.

.....
Drukk. Decubber, Louise-Marie