



Lid van de  
« Ligue patriotique des Françaises Chrétiennes »  
van de Godsdienstige en Sociale Actie ;  
van den Eeredienst van St Jozef  
en van het Werk van Pater Damiaan.

---

Iedereen zal over hare dood treuren, omdat zij in haar leven van allen bemind was.

O dood ! O groot geheim der dood ! Wát zijn uwe slagen hard, uwe uitwerksels pijnlijk ! Hoe wel leert gij ons wat wij op deze wereld zijn ! Wanneer wij het minst peinzen, gij scheidt man en vrouw, gij werpt een geheel huisgezin, eene geheele familie in druk en rouw !... Onderwerpen wij ons aan Gods besluiten, zij zijn ondoordringbaar, door vele kwellingen moeten wij het rijk Gods bekomen : die het Rijk der Hemelen wil binnentreden, zegt onze Goddelijke Zaligmaker, dat hij zijn kruis opneme en Mij volge.

Lieve Echtgenoot, redelijk is uwe droefheid, ween over uwe vrouw, gij komt een groot verlies te ondergaan, een onherstelbaar verlies ; maar ween niet lijk deze die geen hoop hebben, schep moed, uw Schepper leeft, Hij zal u helpen, Hij zal u ondersteunen en ik zal voor u bidden ; zorg wel voor onze kindjes en bid ook voor mij, tot wederziens hierboven.

Bemide Ouders, zoo hard beproefd, brengt den Heer het offer dat ik Hem met liefde bracht. Blijft den steun van mijn lieven man en helpt zorgen voor onze kleinen.

Lieve Kinders, die ik zoo teer bemide, thans begrijpt ge nog niet het verlies dat ge komt te ondergaan. Groot geworden, gedenkt uwe moeder en blijft steeds vaders troost.

Vaartwel gij allen die ik lief heb, vaartwel, tot wederziens.

*Zoet Hert van Maria, wees mijn toelucht.* 300 d. afl.