

Laat ons in hare dood de raadsbesluiten des  
Heeren aanbidden. † H. Fr. Sal.

## BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

# ALIDA DE KEGELAIRE

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

## RENÉ VANDERLINDEN

geboren te Nederbrakel,  
den 5 October 1884, en er godvruchtig overleden  
den 1 April 1923.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



In den bloei van het leven is zij ontnomen aan de liefde van Echtgenoot en Bloedverwanten en weggerukt van hare teedere kinderkens welke nog zoo zeer hare moederlijke zorgen vereischten. Oneindig groot is de beproeving, doch met christene gelatenheid zeggen wij: O Heer uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.

Zij leed met verduldigheid de smarten van langdurige kwellingen. Nooit morde zij tegen God, zij was altijd minzaam jegens allen die haar naderden. Zij stelde haar betrouwen in 't lijden van Jezus en op de bescherming van Maria hare Moeder.

Bemide Echtgenoot, schep moed en troost U, onze scheiding zal niet eeuwig duren. Voed onze Kinderen op in de vreeze des Heeren, waak met zorg over hen en breng ze op als goede kristenen. en gij kinderkens het voorwerp mijner liefde, dat mijne gedachtenis in uwe harten blijve voortleven al de dagen uws levens.

Bemide Moeder, goede Zuster, Bloedverwanten en Vrienden, hebt dank voor uwe teedere zorgen, weest mij indachtig in uwe gebeden. Vaartwel, tot in den Hemel.

H. Hart van Jesus, wees mijn heil. 300 d. afl.

R I P

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat, 148