

De dood bereikt op den weg der rechtvaardigheid is eene kroon van waardigheid.

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van Mevrouw

Clemense De Kegelaire

echtgenoot van Mijnheer

FRANCIES VAN DE WALLE

geboren te Oprakel,

den 5 Oktober 1851 en overleden te Nederbrakel

den 26 Augustus 1924,

voorzien van de HH. Sakramenten der

Stervenden.

Lid van het Derde Orde van den H. Franciscus

en van de H. Barbara.

De overledene was eenvoudig, zacht van hert, godvreezend en week af van het kwaad; daarom ook was zij bemind van God en van de menschen. Job I eccl. XXI.

Het is aangenaam te sterven, wanneer het gedacht van een leven gansch overgebracht in den dienst van God, het hart vervult met een grenzeloos betrouwen en onzeggelijke vertroosting. H. Bernardus.

Zij was verduelig in het lijden, en bereidde zich tot de dood door eene volkomene onderwerping aan den wil des Heeren.

O Maria! Al de dagen mijns levens heb ik U aanroepen en nooit te vergeefs; help mij nu, door uwen machtigen voorspraak in den allergewichtigsten overgang naar de eeuwigheid.

Vaartwel! beminde Ech'genoot. Troost U, onze scheiding is niet eeuwig, wij zullen elkan-der wederzien in Gods eeuwige woon; en gij, mijne teerbemide Kinderen, weest Vader's steun en troost al de dagen van zijn leven en legt er de plicht op voor mijne ziel te bidden.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust. 7 j. en 7 q. afl.

Vandendriessche-DeVleeschauwer, Nederbrakel