

Waakt! want gij weet niet op welk uur uw Meester zal komen.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# EMIEL DEKEGELAIRE

Echtgenoot van Mevrouw

## LOUISE DENIE

geboren te Oprakel,

den 12 Januari 1859 en schielijk overleden te Nederbrakel, den 20 Februari 1921.

Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen.

Gelukkig dan die het uur zijner dood gedurig voor oogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te sterven. Want als het morgen is, denkt dat gij den avond niet krijgen zult, en als het avond is geworden wacht u wel van op den dag van morgen te rekenen.

O! dood, o groot geheim der dood! wat doet gij ons wel begrijpen hetgene wij hier op aarde zijn.

De duurzame overledene werd van iedereen geacht: want hij was een goede echtgenoot, een voorbeeldige vader, die leefde voor vrouw en kinderen en zich onberispelijk in alles gedroeg. Job. III. 14.

Duurbare Echtgenote, troost U; de dood breekt wel den draad mijns levens, maar niet de zoete banden onzer liefde... En gij mijne lieve Kinderen die ik met hertzeer verlaat, luistert steeds naar de onderwijzingen uwer brave Moeder, vergeet de lessen van uw Vader niet. Beminde bloedverwanten en vrienden vaartwel, gedenkt u mijner in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7q. afl.

R. I P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Gallo, Neerstraat.