

Goed is de Heer voor die op Hem hopen voor
de ziel die Hem zoekt.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer
REMI DE KERPEL
echtgenoot van Mevrouw
Augusta Piscador

geboren te Lede den 25 September 1868 en
godvruchtig overleden te Erpe den 2 Mei 1949.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.



Zalig de dienaar, dien de Heer bereid zal vinden
wanneer Hij hem rekening zal vragen.

H. Matth. 24-26.

Hij was een man vol geloof: zijn goedhartigheid
en zijn rechtzinnige inborst maakten hem vele
vrienden. God zal den mens loon naar werken ge-
ven: Hij zal hem vergelden volgens zijn gerech-
tigheid. Job. Ps.

Zijn hoge jaren heeft hij, als een kostbare genade
van God, benuttigd om nog slechts te leven voor
God en de zaligmaking zijner ziel: Daarom waren
zijn laatste jaren vreedzaam, zijn ziekte stichtend
en zijn afsterven troostelijk.

Mijn duurzame echtgenote met wien ik mijn le-
ven lang lief en leed gedeeld heb en met wien ik
zo rustig en gelukkig mijn oude dagen gesleten
heb, heb dank voor uw goedheid en vele zorgen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, vaartwel,
leeft allen kristelijk en schoon, dan vinden wij el-
kander terug in de eeuwigheid van geluk en vrede.

Mijn Jezus barmhartigheid, (300 d. afl.)

Uitg. Edgard Noël. Erpe.