

Is iemand uwer bedroefd ? Hij bidde.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**PAUL EMIEL DE KESEL**

echtgenoot van Mevrouw

**Astérie De Smedt**

geboren te STEKENE den 17 Februari 1878 en  
aldaar in den Heer ontslapen den 8 Juni 1938.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden.

---

Wat baat het den mensch de geheele wereld te winnen, indien hij zijne ziel verliest. (Math. XVI 26.)

Dat allen die op U hopen, Heer, blijde zijn : in eeuwigheid zullen zij zich verheugen en gij zult onder hen wonen, en allen die uwen naam beminnen zullen op U roemen, want gij zult den rechtvaardige zegenen.

(Ps. V 12.)

Wij hebben hem bemind, verlaten wij hem niet, voor er wij hem gebracht hebben door onze gebeden in het huis des Heeren. (H. Ambrosius.)

Duurbare ECHTGENOOTE en KINDEREN, hebt dank om uwe onbaatzuchtige toewijding, om de offervaardige liefde waarmede gij mij dag en nacht hebt omringd in mijn lijdensdagen : moge de Heer er U allen om zegenen.

Blijft mij indachtig in uwe gebeden, gij allen die mij duurbaar zijt in de hoop van blij wederzien in den hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(100 d. afl.)

---

Drukh. Van Durme-Martens, Stekene