

De Heer zegde: Zie ik zal U ontnemen deze die U op aarde zoo lief was, en wat kunnen wij antwoorden in onze droefheid? O Heer! tot onzen troost had Gij ons Vader gelaten; nu eischt Gij zijne ziel terug dat Uwe heiligen Wil geschiede.

† *Ter zaliger gedachtenis*

van

QUIRINUS-CHARLES DE KETELAERE

weduwaar van

Mathilde BOURGEOIS

geboren te Stalhille, den 30 Juni 1873 en godvruchtig overleden te Clemskerke den 4 Juli 1925, na ontvangen te hebben de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid der Confreriën van de H. Barbara, en van O. L. Vrouw van Goeden Raad.

Hij heeft met verduldigheid en christene gelatenheid het einde zijns levens afgewacht tot den tijd die God had gesteld om hem met de eeuwige belooning te vergelden: De dood aanvaarden met volkomene overgeving aan den wil Gods is beter dan boetvaardigheid.

Om zalig te worden moet men altoos vreezen van verloren te gaan.

O mijn God! liever alles verliezen dan U verliezen. Gij alleen, mijn Jesus, Gij alleen zijt mij genoeg.

Lieve kinderen, in mijn leven heb ik niet opgehouden U te beminnen en te vermanen aanhoort mijne laatste bede, wandelt in de vreeze des Heeren gedraagt U als oprechte Christenen bemint elkander met broederlijke liefde, hebt dank om uwe goede zorgen mij met zooveel teederheid geschenken en bidt veel voor uwen overleden Vader en Moeder Gij bijzonder mijne geliefde dochter die ik den Heer heb toevertrouwd.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.