

Genoeg gewerkt, genoeg gebeden,  
en bovenal genoeg geleden.  
G' hebt alles trouw gedaan, en schoon:  
Gij verdient driedubbel loon!

BID VOOR † DE ZIEL  
van Juffrouw

## Clara DE KEUCKELAERE

dochter van

Franciscus en van Leonia Wittebroodt

*geboren te Elst op 26 April 1886, godsruchtig overleden te Uithbergen, in de Octave van St Jozefsfeest op Vrijdag 21 Maart 1941. voorzien van de laatste H. Sakramenten. Ze was lid der Congregatie, Bond v. h. H. Hart, enz.*

Ze was een voorbeeld van godsvrucht; als de klok haar riep naar mis naar dienst of naar communie, is ze nooit afwezig gebleven, tot dat het lijden haar had vastgenageld.

Ze was een voorbeeld van vlijt en werkzaamheid, dóór noenstond en schaftijd altijd bedrijvig en zonder verpoezen.

Ze was een voorbeeld van trouw in haar dienst. Bijna twintig jaren heeft ze geleefd uitsluitend voor haar plicht, en op haar sterfbed zelfs was ze daarmée meer bezorgd dan met haar eigen lot!

Ze was een voorbeeld van groot geloof en onderwerping aan Gods wil. Ze heeft heel klaar de dood zien komen, en toch bleef ze volkomen kalm en nam ze schikkingen voor na haar dood.

En dan opeens en helder is de groote blijdschap over haar gekomen dat ze mocht binnen gaan in 't Huis des Heeren.

Beminde Broeder en Schoonzuster, ik dank U innig voor uw toewijding en zorgen: we blijven vereend dóór de dood, Beste Zuster toegewijd aan den Heer, ge hebt, zóó verlangd en gebeden om mijn genezing. Ge zijt verhoord: ik ben genezen van 's levens ellende. Lieve nicht en neefjes vergeet nooit de groote geneztheid uwer tante Clara - Eerwaarde kloosterzusters dank, voor uw onbegrensden bijstand - Verwanten, en vele goede vrienden, van ver en bij blijft me gedenken in uw gebeden, ik zeg U niet vaarwel, maar tot blijde en eeuwig wederzien!

Maria, Moeder wees altijd de Moeder mijn:  
laat me uw kind steeds zijn!