

ZALIG † AANDENKEN
van Mijnheer
CYRIEL-HENRI DE KEYZER

ZOON VAN
Karel en Maria-Theresia LABIAU

Soldaat bij het Belgisch Leger.

geboren te St. Martens-Lierde,
den 24 September 1889 en godvruchtig overleden te
Ste Maria-Audenhove, den 9 October 1919.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

CYRIEL was een goede zoon, de troost en de steun zijner brave ouders en de lieveling van broeders en zusters. — Naar het voorbeeld zijner twee oudere broeders trok hij moedig ten strijde voor de onafhankelijkheid van ons duurbaar Vaderland. Als vrijwilliger, gaf hij een edel voorbeeld van vaderlandsliefde: al zijne wapenbroeders bewonderden zijn overschokken moed en zijne buitengewone offervaardigheid. — Alhoewel gevaarlijk gekwetst in 't heetste van den strijd, was hij weldra opnieuw strijdvaardig, dank aan wilskracht en kloek lichaam gestel, en streed met leeuwenmoed tot de eindzegepraal en de verplettering van den vijand. — Nu ging hij wederom den huiselijken kring verblijden, en na lijden en strijden, eindelijk verdiende rust genieten. En zie eene onverbidde kwaan komt den kloeken jongeling nedervellen. Met kalme gelatenheid aan den wil des Heeren, ziet hij onbevreesd de dood naderen, en vraagt den Heer gelijk de H. Paulus om te mogen sterven en met Christus te leven.

Lieve Ouders, Broeders en Zusters troost U bij de blijde gedachte dat ons afscheid maar tijdelijk is; ik heb de dood van nabij gezien op 't slagveld, met betrouwen verschijn ik voor mijnen oppersten Rechter en hoop deze woorden te hooren: kom moedige strijder voor Recht en Vaderland ontvang de kroon der uitverkorenen.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P. (300 d. afl.)

Nederbrakel. Drukk. Oscar Surdiacourt.