

Beroem u niet op den dag van morgen ; het is u  
immers onbekend wat hij u brengen zal.

Eccl. XXXVII.



**Ter zalige Gedachtenis**

VAN

**DESIRÉ DE KEYZER**

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius  
van het Derde Order en van den wekelijkschen Kruisweg.

Geboren te Opbrakel

den 17 September 1863 en aldaar schielijk  
overleden den 8 October 1903,

Hij was goedhertig, godvreezend en afkeerig  
van het kwaad ; zoolang hem de adem is gebleven  
hebben zijne lippen geene ongerechtigheid ge-  
sproken. Job. I. 27.

Hoe gelukkig en wijs is hij, die in zijn leven  
tracht te zijn gelijk hij op zijn sterfbed wenscht  
bevonden te worden. Thom. a Kemp. I. 23.

Die goed geleefd heeft, sterft niet slecht.

H. Aug.

Lieve Vader en Broeders, weent niet alsof ik  
dood ware, ik leef in den Hemel met de Engelen  
bij Dengene dien ik op aarde uit ganscher herte  
bemind heb. Off. H. Agnes.

Gij allen die mij bemind hebt, weest mij indach-  
tig in uwe gebeden en goede werken.

Rom. XV. 30.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.  
300 dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 dag. afl).

**R.**

**I.**

**P.**